

απόψεις

Κλείνουμε το 2016 και προχωρούμε στο 2017

Κλείνει ένας δύσκολος χρόνος. Το 2016 δοκίμασε τις αντοχές πολλών συνανθρώπων μας, με τη φορολογική υπερβάρυνση να αγγίζει και να ξεπερνά για πολλούς όρια που ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν φανταστεί. Η ανάγκη εξυπηρέτησης των κρατικών δαπανών κατέστη για μια χρονιά ακόμη σκοπός υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να αποφευχθεί η κρατική χρεοκοπία. Έτσι και προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη αυτή, οδηγηθήκαμε στην ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας. Κατ' ουσία ζούμε την αποδόμηση των παροχών υγείας και παιδείας αλλά ακόμη και τον κλονισμό των βασικών δομών της κρατικής οργάνωσης. Η Αθήνα και οι υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας μοιάζουν εγκαταλειμμένες, με σπασμένα πεζοδρόμια, μπαλωμένη άσφαλτο, μουντή και βρώμικη.

Σήμερα που γράφονται οι γραμμές αυτές απομένουν τρεις εργάσιμες ημέρες για την καταβολή άμεσων και έμμεσων φόρων και τελών στα δημόσια ταμεία ύψους περίπου 4 δις ευρώ. Υπολείπονται προς καταβολή κατά τη διάρκεια των τριών εργάσιμων αυτών ημερών η πέμπτη δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ο ΦΠΑ μήνας Νοεμβρίου και η τυχόν υπολειπόμενη δόση μηνός Οκτωβρίου, τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων του 2017 καθώς και η καταβολή της μηνιαίας δόσης όλων των εκκρεμών ρυθμίσεων.

Ακολούθως και από 1.1.2017, θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέες αυξήσεις στους έμμεσους φόρους και στους φόρους κατανάλωσης οι οποίοι και λόγω της φύσης τους επιβαρύνουν βαριά και αντίστροφα ανάλογα τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα. Ιδίως, από 1.1.2017 θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την αύξηση των φόρων στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης, στα τσιγάρα, στα λοιπά προϊόντα καπνού, στον καφέ, στην σταθερή τηλεφωνία. Ακόμη, θα αντιμετωπίσουμε την αύξηση του συντελεστή παρακράτησης στα μερίσματα και την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή σε νησιά του Αιγαίου.

Παράλληλα, από 1.1.2017 θα αντιμετωπίσουμε την υπέρμετρη και πέρα από τον κανόνα της ανταποδοτικότητας, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που μάλλον θα καταστήσει εξαιρετικά προβληματική τη δυνατότητα των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η γνωστή σε όλους μας υπέρμετρη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση θα αφορά για μια ακόμη φορά τους φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπείς συμπολίτες μας, αφού από τα υφιστάμενα μέχρι σήμερα στατιστικά στοιχεία δεν προκύπτει η διεύρυνση της φορολογικής και ασφαλιστικής βάσης.

Σκοπός των σημερινών «Απόψεων» δεν είναι η γκρίνια, ούτε η απαισιόδοξη προσέγγιση του ούτως ή άλλως επώδυνου φαινομένου της οικονομικής κρίσης που μαστιάζει τη χώρα κατά τα τελευταία επτά χρόνια. Στο Δ.Φ.Ν. διατηρούμε την ελπίδα ότι οι πιο πάνω θυσίες, που έρχονται να προστεθούν στις αμέσως προηγούμενες και τις αμέσως προηγούμενες αυτών, τελικά θα αποφέρουν τους πολυαναμενόμενους καρπούς. Η χώρα θα επιτύχει τα πρωτογενή πλεονάσματα που συμφώνησε προκειμένου να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότησή της, οι τράπεζες επιτέλους θα αρχίσουν να χορηγούν πιστώσεις, η κεφαλαιακή οικονομία θα αποκατασταθεί με την άρση των «capital controls», η ανεργία θα αποκλιμακωθεί και οι επιμέρους αγορές εργασίας προϊόντων και υπηρεσιών θα ισορροπήσουν στο σημείο που θα μας επιτρέψει να οδηγηθούμε στην κατανάλωση και την επένδυση που είναι αναγκαίες ώστε να διαφύγουμε από τον ολισθηρό δρόμο της ύφεσης.

Με άλλα λόγια, στο Δ.Φ.Ν. ελπίζουμε ότι επιτέλους οι αιματηρές προσπάθειες των τελευταίων ετών θα ευοδωθούν και η χώρα θα γνωρίσει την πολυαναμενόμενη ανάπτυξη.

Ασπασία Μάλλιου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ

**για ένα χαρούμενο 2017, γεμάτο ευημερία,
προσωπική και συλλογική προκοπή**