

# απόψεις

## Τα θλιβερά στατιστικά στοιχεία της υπερφορολόγησης

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα, συνάγεται με ευχέρεια το συμπέρασμα ότι οι λιγότεροι επωμίζονται το μέγιστο μερίδιο των φορολογικών βαρών στη χώρα.

Για το 2016, προκύπτει ότι από τις 251.417 δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υπέβαλαν τα νομικά πρόσωπα, οι 97.144 αποτυπώνουν ζημιές, οι 61.186 περιλαμβάνουν μηδενικό φορολογητέο αποτέλεσμα και οι 42.190 ετήσια κερδοφορία μικρότερη των 1.000 ευρώ. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το 2016, η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα, όπως αυτή ασκήθηκε μέσω νομικών προσώπων, κατά ποσοστό περίπου 80% φαίνεται να είναι φορολογικά ζημιογόνα ή πάντως να μην καταφέρνει να αποδώσει κερδοφορία μεγαλύτερη των 1.000 ευρώ ανά έτος. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι και κατά το έτος 2015 το ποσοστό αυτό κινήθηκε στο ίδιο περίπου επίπεδο (79%). Αντίθετα, μόλις 345 νομικά πρόσωπα δήλωσαν για το 2016 επιχειρηματικά κέρδη άνω του 1,5 εκ. ευρώ, ενώ μόλις 1095 αντίστοιχα δήλωσαν κέρδη μεταξύ 900.000 και 1.500.000 ευρώ.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα φυσικά πρόσωπα. Σε σύνολο 8.768.000 προσώπων που έκαναν δήλωση φόρου εισοδήματος, μόλις 1.670.000 φυσικά πρόσωπα δήλωσαν ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, ενώ μόλις 24.850 φορολογούμενοι - φυσικά πρόσωπα δήλωσαν μηνιαίο εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ.

Έτσι, κατά τα στατιστικά στοιχεία που συνάγονται από τον αριθμό των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και τη διαβάθμιση των δηλούμενων εισοδημάτων προκύπτει χονδρικά ότι περίπου το 20% των φυσικών προσώπων που υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος επωμίζονται περίπου το 90% του φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται σε βάρος αυτής της κατηγορίας και μόλις ποσοστό περίπου 5% των νομικών προσώπων επωμίζονται ποσοστό άνω του 80% των εσόδων φορολογίας εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σαν να μην έφταναν τα ως άνω, από τη σύγκριση των στατιστικών στοιχείων ενδεικτικά των φορολογικών ετών 2009, 2014 και 2017, συνάγεται ότι η φορολογική

*Βάση Βαίνει συνεχώς μειούμενη. Αφού, κατά το έτος 2009 το σύνολο των εργαζομένων ήταν 1.748.935, με μόλις 56.911 από αυτούς να δηλώνουν εισόδημα 0 - 250 ευρώ (αναλογία 3,25%), ενώ το έτος 2014 το νούμερο αυτό είχε τριπλασιαστεί (163.220, αναλογία 9,78%) και πλέον κατά το 2017 έχει φτάσει στις 219.824 (αναλογία 11,10%).*

*Το διαρκές αυτό στένεμα της πυραμίδας δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες ανεργίας, αφού με ποιά κέρδη και ποιά επιχείρηση θα προσλάβει νέο προσωπικό. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ, από τις 213.889 νέες θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα κατά τη διετία 2015-2017, περίπου 140.000 αφορούν σε πληρωμές με μεικτές αποδοχές μικρότερες των 800 ευρώ. Ακόμη, το στένεμα αυτό οδηγεί σε υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των λίγων που καλούνται να πληρώσουν τα μέγιστα. Όμως, η υπερφορολόγηση των λίγων, δημιουργεί σε αυτούς αντικίνητρο. Για ποιόν λόγο να προχωρήσουν σε τοποθέτηση κεφαλαίου και εργασίας και να αναλάβουν επιχειρηματικό κίνδυνο χωρίς τελικά αποτέλεσμα ανάλογο του κόπου τους και του κινδύνου τους;*

*Τα νούμερα σπάνια λαθεύουν. Και αυτό που τα νούμερα επιβεβαιώνουν είναι ότι το παρόν μοντέλο δεν μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης και της αποταμίευσης. Το παρόν μοντέλο δρα αποτρεπτικά για την επένδυση εγχώριων υγιών δυνάμεων στην επιχειρηματική δράση. Έτσι, παραμένουν ως ελπίδα, τα ξένα κεφάλαια, τα οποία εμφανίζονται στη χώρα, επειδή ακριβώς εδώ προσφέρονται για τα μέτρα των αναπτυγμένων χωρών φτηνές επενδυτικές ευκαιρίες. Χαρακτηριστική είναι η παρατηρούμενη τους τελευταίους μήνες, αναθέρμανση των πωλήσεων μεγάλων ακινήτων στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, προκειμένου αυτά να μετασκευαστούν και να λειτουργήσουν ως ξενοδοχεία.*

*Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, ως αφετηρία τις εξωτερικές αυτές επιχειρηματικές ενέσεις, θα πρέπει να ανασυγκροτήσουμε δυνάμεις για την αναθέρμανση της οικονομίας μας και κυρίως για την αναδιάταξη φορολογικών και ασφαλιστικών δαπανών, προκειμένου να διαφύγουμε από τον εγκλωβισμό μας στον πιο πάνω φαύλο κύκλο υπερφορολόγησης - ύφεσης.*

*Ασπασία Μάλλιου*

**Για την πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωσή σας  
εγγραφείτε συνδρομητές στο Δ.Φ.Ν.**