

ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΜΟΘΗΣΙΑΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΤΟΣ 69ο • ΤΟΜΟΣ 69ος • ΑΡΙΘΜΟΣ 1553

Α΄ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

απόψεις

Η λίστα των φορολογικών μεταρρυθμίσεων

Η καινούργια χρονιά ήδη φαίνεται να είναι χρονιά έντονων διακυμάνσεων και ιδίως χρονιά που τοποθετεί τη χώρα και τη δημοσιονομική της κατάσταση στο κέντρο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Οι μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας και ειδικότερα τις εξαγγελίες για τη φορολογική πολιτική της καινούργιας κυβέρνησης.

Κατά την μόλις δημοσιευθείσα στον Τύπο πρώτη λίστα μέτρων για την αναμόρφωση της ελληνικής οικονομίας, την οποία υπέβαλε η Χώρα στο Eurogroup, μετά τη σχετική συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, η Ελλάδα δεσμεύεται:

- Να αναμορφώσει τον τρόπο εφαρμογής και την εισηραξιμότητα του Φ.Π.Α., ενισχύοντας τη χρήση ηλεκτρονικών και νέων τεχνολογικών μέσων. Ακόμη, η χώρα δεσμεύεται να επανεξετάσει το εύρος των σημερινών απαλλαγών του Φ.Π.Α. και να επιτύχει καλύτερη ισορροπία στους συντελεστές του φόρου, ώστε η επιβολή του να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα των φορολογούμενων πολιτών της.
- Να τροποποιήσει τη φορολογία συλλογικών επενδύσεων και να επανεξετάσει τις δαπάνες που διαμορφώνουν το φορολογητέο εισόδημα.
- Να διευρύνει την έννοια της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και να απομακρυνθεί από την πρακτική της παροχής φορολογικών αμνησιών.
- Να εκσυγχρονίσει τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, εξαλείφοντας εξαιρέσεις και αντικαθιστώντας τις με άλλα ισοδύναμα μέτρα, όπου η κοινωνική δικαιοσύνη το επιτάσσει.
- Να επέμβει στους κανόνες καθορισμού των ενδοομιλικών συναλλαγών και να επιβάλει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.
- Να μεταβάλει την υφιστάμενη σχέση κράτους- φορολογούμενου, με σκοπό την αύξηση του υφιστάμενου βαθμού φορολογικής συμμόρφωσης. Εισηγείται ακόμη τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την περιουσία.
- Να δημιουργήσει πλαίσιο για άμεση επιστροφή αχρεώστητα καταβληθέντων φόρων.
- Να ενισχύσει ποσοτικά και ποιοτικά την αυτονομία της ΓΓΔΕ, καθώς και τα ειδικά ελεγκτικά κέντρα, ώστε να επιτευχθούν καλύτεροι ρυθμοί ελέγχων και να αυξηθεί η εισηραξιμότητα των βεβαιωμένων ποσών.
- Να δημιουργήσει αποτελεσματικό πεδίο διαχείρισης οφειλών, τόσο έναντι του δημοσίου, όσο και έναντι του ιδιωτικού τομέα και να εκσυγχρονίσει την πτωχευτική και προπτωχευτική διαδικασία.

- Να χρησιμοποιήσει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και την τεχνογνωσία του ΟΟΣΑ, καθώς και να υιοθετήσει τις βέλτιστες από τις μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθείσες πρακτικές στα ως άνω ζητήματα.

Από την πρώτη ανάγνωση της λίστας συνάγεται το συμπέρασμα ότι σε αυτή λίστα έχουν περιληφθεί μόνο οι γενικοί άξονες, με βάση τους οποίους θα επιχειρήσει η νέα κυβέρνηση να χαράξει τη δημοσιονομική και φορολογική της πολιτική.

Η τελευταία φαίνεται να περιλαμβάνει επανεξέταση των κυριότερων φορολογιών και ιδίως αυτή του εισοδήματος και αυτή του φόρου προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα, αναφορικά με τη φορολογία εισοδήματος θα επανεξετασθεί ο τρόπος που προκύπτει η φορολογική βάση, ιδίως οι εκπιπόμενες δαπάνες, ο τρόπος ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων, η φορολογία των κινητών αξιών (συλλογικές επενδύσεις), καθώς επίσης θα μελετηθούν οι απομείνσες απαλλαγές. Αναφορικά με τον Φ.Π.Α., θα εξετασθούν τα ειδικά προνομιακά καθεστώτα και απαλλαγές, όπως και ισχύοντες συντελεστές, με σκοπό αυτά να μην συνιστούν αντικίνητρο υπέρμετρης επιβάρυνσης του εισοδήματος των καταναλωτών.

Περαιτέρω, οι γενικές κατευθύνσεις που έχουν περιληφθεί στη λίστα εστιάζουν ιδιαίτερα στη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου και ιδίως στη διαδικασία φορολογικών ελέγχων, καθώς και στους μηχανισμούς αποτελεσματικής είσπραξης βεβαιωμένων φόρων. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενισχυθεί ο ρόλος της Γ.Γ.Δ.Ε., με πιθανή ένταξη σε αυτή του ΣΔΟΕ, και θα επανελεγχθεί η οργάνωση των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών.

Από την περαιτέρω ανάγνωση της λίστας συνάγεται ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι η αναδιάρθρωση της κατανομής των φορολογικών βαρών και ιδίως η σύλληψη φοροδιαφεύγουσας ύλης. Αυτό συνάγεται και από την αποτυπωμένη πρόθεση για «περιουσιολόγιο» και από την πρόθεση για ενίσχυση της λειτουργίας των ειδικών ελεγκτικών κέντρων, αλλά και από τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρχει φορολογική αμνηστία.

Τέλος, από την ανάγνωση της λίστας συνάγεται ότι πρόθεση της κυβέρνησης αναφορικά με την εξυπηρέτηση του στόχου της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της ανασυγκρότησης της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών βαρών, είναι η υιοθέτηση εργαλείων και τεχνογνωσίας τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του ΟΟΣΑ.

Τα ανωτέρω, λοιπόν, συνιστούν τους άξονες επί των οποίων θα επιχειρήσει η κυβέρνηση την αναδιάρθρωση των δημοσίων εσόδων, την ανακατανομή του πλούτου, την ικανοποίηση των προβλέψεων για πρωτογενή πλεονάσματα και τέλος την ανάπτυξη της χώρας σε υγιείς βάσεις.

Εμείς στο Δ.Φ.Ν. δεν θα πάψουμε να υπογραμμίζουμε ότι το κρίσιμο στοιχείο κάθε δημοκρατικά οργανωμένης πολιτείας είναι να ισορροπεί μεταξύ της ανάγκης είσπραξης δημοσίων εσόδων και της ανάπτυξης της οικονομικής ζωής, με απώτατο αποκλειστικό στόχο την προαγωγή της ανθρώπινης αξίας, που συνιστά και αξιωματική αρχή του Συντάγματός μας. Η ισορροπία αυτή είναι εξαιρετικά δυσχερής υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Κάθε φορολογική υπερβάρυνση οδηγεί μεν σε ικανοποίηση του στόχου της αύξησης των δημοσίων εσόδων, αποστερεί όμως από τον ιδιωτικό τομέα τη δυνατότητα της κατανάλωσης και της αποταμίευσης που οδηγεί σε επενδύσεις και κατά συνέπεια σε αύξηση του Α.Ε.Π. και μείωση του λόγου Α.Ε.Π./δημόσιο χρέος.

Ευχόμαστε στη νέα κυβέρνηση να βρει τη χρυσή ισορροπία.

Ασπασία Μάλλιου