

ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΤΟΣ 75ο • ΤΟΜΟΣ 75ος • ΑΡΙΘΜΟΣ 1681

Α΄ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

απόψεις

Προέχει η υγεία!

Τα νούμερα και οι φορολογικοί στόχοι ακολουθούν

Μια νέα χρονιά ξεκινά. Αισίως, η 75η για το Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας και η 200η από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. Μια χρονιά που θα έπρεπε να βρίσκει τη χώρα σε ανοδική πορεία. Με το δημοκρατικό της πολίτευμα εμπεδωμένο, με την οικονομική κρίση σε αποδρομή και με την εξωστρέφεια της τουριστικής της βιομηχανίας σε απογείωση.

Δυστυχώς, η παγκόσμια πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού δεν επιτρέπει το αίσιο ξεκίνημα της χρονιάς. Από την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, η χώρα βασανίζεται από την αύξηση των κρουσμάτων, την πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας και τον περιορισμό της οικονομικής της δραστηριότητας. Στο κλίμα αυτό, ανακοινώθηκαν οι στόχοι της φορολογικής πολιτικής για την τρέχουσα χρονιά.

Με την με αριθμό 17484ΕΞ2021 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Α. Βεσυρόπουλου, τέθηκε ως εισπρακτικός στόχος της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος το ποσό των 48,148 δις ευρώ. Ο στόχος αυτός παρουσιάζεται αυξημένος κατά 3.883 δις ευρώ σε σχέση με τα φορολογικά έσοδα του προηγούμενου χρόνου (2020). Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο στόχος αυτός είναι πιο αυξημένος και από την αντίστοιχη πρόβλεψη που περιλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2021 (47.836 δις ευρώ). Ειδικότερα, το εν λόγω ποσό επιμερίζεται μεταξύ των άλλων και στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων η πρόβλεψη της υπουργικής απόφασης φτάνει σε ποσό 10.383 δις ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 190.000.000 ευρώ σε σχέση με το προϋπολογισθέν, για τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων η πρόβλεψη ανέρχεται σε ποσό 3.922 δις ευρώ, έναντι του περιληφθέντος στον προϋπολογισμό ποσού 3.416 δις ευρώ. Ως προς τον ΦΠΑ, το εισπρακτέο ποσό ορίζεται σε 17.492 δις ευρώ και ως προς τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης, το αντίστοιχο ποσό ορίσθηκε σε 6.599 δις ευρώ.

Παράλληλα, με αποφάσεις της που έχουν περιληφθεί στο παρόν τεύχος, η ΑΑΔΕ καθόρισε τον αριθμό των προς διενέργεια φορολογικών ελέγχων για το τρέχον έτος. Ο

προγραμματισμένος αριθμός των ελέγχων παρουσιάζεται αρκετά έως πολύ φιλόδοξος, ακόμη και για εποχές που δεν υπήρχε η δυσκολία του κορωνοϊού.

Είναι προφανές ότι το κράτος χρειάζεται έσοδα για να στηρίξει τις ανελαστικές του δαπάνες, τις δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ακολούθως τις δαπάνες για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Το ερώτημα που ανησυχεί όλους μας είναι πού και με ποιόν τρόπο θα επιτευχθούν οι αυξημένοι αυτοί στόχοι εσόδων.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι λόγω των καραντινών του προηγούμενου έτους, περισσότερες από 1.400.000 ατομικές επιχειρήσεις ανέστειλαν για μακρύ χρονικό διάστημα τη λειτουργία τους και πάνω από 1.700.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα αντιμετώπισαν ζήτημα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Παράλληλα, περισσότεροι από 400.000 ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων εισέπραξαν μειωμένα μισθώματα. Και μόνο από αυτόν τον λόγο, οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος που θα υποβληθούν εντός της χρονιάς και θα αφορούν σε εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν μπορεί παρά να καταγράφουν συνολικά συρρίκνωση της φορολογικής βάσης. Επιπρόσθετα, δυστυχώς, και η νέα χρονιά ξεκινά ανάποδα, καθώς η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να δοκιμάζεται σκληρά, ενώ το κράτος εξακολουθεί να ξοδεύει πέραν των προϋπολογισθέντων για να στηρίξει την καραντίνα και κυρίως να στηρίξει το σύστημα υγείας.

Η στήλη αυτή δεν συνηθίζει να είναι απαισιόδοξη. Δεν συνηθίζει όμως να αγνοεί και την πραγματικότητα. Δεν ξεχνά ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους κατ' ουσία αδράνησαν οι φορολογικοί έλεγχοι, λόγω των αντικειμενικών προβλημάτων έως και της δυσκολίας της αυτοπρόσωπης παρουσίας που δημιούργησε η ανάγκη της καραντίνας και της απομόνωσης. Δεν ξεχνά ότι κατά το προηγούμενο έτος αλλά ακόμη και σήμερα, τα διοικητικά δικαστήρια παραμένουν κλειστά, με συνέπεια να σωρεύονται συνεχώς εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Δεν ξεχνά ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών παρατείνει τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων της για να ανταπεξέλθει στις δυσχερείς συνθήκες της καραντίνας.

Έτσι, λοιπόν, αν η χώρα δεν οχυρωθεί μέσω ενός ταχύτατου προγράμματος εμβολιασμού, αν η οικονομική δραστηριότητα δεν ανοίξει και αν ο τουρισμός δεν εισρεύσει, φοβούμαστε ότι τα ανακοινωθέντα νούμερα θα παραμείνουν ασκήσεις σε χαρτί. Όμως, επειδή ο καλός καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται, καλό θα ήταν να αρχίζουμε να μελετούμε δεύτερα και τρίτα εναλλακτικά σενάρια προσαρμογής των φορολογικών και δικαστηριακών δομών στις δυσχερείς αυτές συνθήκες, ώστε με κάποιο τρόπο να συνεχίζει κατά το δυνατό το ελεγκτικό έργο της εκτελεστικής εξουσίας και το εγγυητικό της δικαστικής.

Στο μεταξύ και μέχρι να κοπάσει αυτή η καταιγίδα, προτεραιότητα έχει να προσέχουμε και να φυλαγόμαστε κατά το δυνατόν, ώστε η επόμενη ημέρα να μας βρει πρωτίστως ΥΓΙΕΙΣ. Τα υπόλοιπα σιγά – σιγά θα διορθωθούν.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ

Ασπασία Μάλλiou